

תוכן עניינים - 40

- 1 שלום רב
- 1 ביקור בגן הבוטני של פלרמו
- 2 לגדל את פיקוס המגנוליה
- 2 לצוד עם ילדים אוצרות בגינה



עמק המקדשים, המקדש המושלם בעולם...

ביקור בגן הבוטני של פלרמו – מקורותיו של הגן הבוטני בפלרמו נטועים הרחק בשנת 1779. האוניברסיטה של פלרמו הקימה קתדרה לרפואה, ובסמוך לו גן בוטני קטן, שמטרתו תרבות צמחים בעלי תועלת רפואית. במהלך השנים הלך הגן וגדל, וכיום הוא מתפרש על יותר מ- 10 הקטר.

חלקו הקדום של הגן מסודר על פי השיטה הלינאית, כלומר כל קבוצת צמחים קרובה מהבחינה בוטנית מוצגת יחדיו. החלק החדש יותר מסודר על פי השיטה של אנגלר, על פי היחסים הפילוגנטיים בין משפחות הצמחים השונות. בגן, המשמש כיום למחקר וחינוך, גדלים כ- 12,000 מיני צמחים. החלק היפה ביותר הוא בריכה מופלאה בה משכשכים צמחי מים וקרפדות בצוותא, שניתן לשבת בשוליה ולהתבונן. ויש גם שדרת דקלים הכוללת וושינגטוניה, סבל וכמרופס וחממה גדולה ומרשימה עם צמחים טרופיים. האטרקציה העיקרית הוא פיקוס מקרופילה (פיקוס המגנוליה) ענק המשמש כסמל הגן.

שלום רב,

חודש יוני הוא הזמן המתאים ביותר לביקור בסיציליה. מזג האוויר אביבי, הטמפרטורות נעימות, לחות האוויר נמוכה ומספר ימי הגשם מועט. הביקור באי שכמו נבעט מן המגף האיטלקי משובב נפש. במרחק נסיעה של שעות ספורות מצויים מונומנטים אדירים מהזמן העתיק כעמק המקדשים והוילה הרומית, שהוכרזו אתרי מורשת עולם. בצידם איתני טבע מרהיבים כמו האטנה – הר הגעש הפעיל הגבוה ביותר באירופה, כפרים ציוריים הטובלים בירק וחופי רחצה נהדרים. וגם קניות, בפלרמו צצו בשנים האחרונות חנויות של מותגי יוקרה .

בסיציליה נבקר בגן הבוטני של פלרמו, נערוך הכרות עם פיקוס המגנוליה ועם ילדים נסייר בכפרים ציוריים.

שלכם,

ענת

אתר אינטרנט: www.madmony.co.il
דואר אלקטרוני: Anat@Madmony.co.il

continued on page 2



פיקוס המגנוליה הקשיש ביולה גריבלדי

יום סיור עם ילדים סמוך לפלרמו – מרחק נסיעה של שעה קלה מפלרמו מצויים שני כפרים ציוריים: צ'פלו השוכן ליד הים וקסטלבואנו הנחבא בהרים. המסלול אינו ארוך והוא חולף בנופים מגוונים החל מים תכול ועד להרים גבוהים המתכסים ביוני בפריחה נהדרת.

נסיעה של כשלושת רבעי שעה מפלרמו ומגיעים לצ'פלו הממוקם בחוף הצפוני של סיציליה. בעבר היה זה כפר דייגים קטן וכיום אתר תיירותי שוקק חיים (14 אלף תושבים) שממר להפליא על עברו - המבנים ההיסטוריים משתלבים היטב עם החיים האורבאניים העכשוויים. נהדר ללכת ברחוב ראשי ((ruggero st. המוליך לים. משני צידי פזורות חנויות עם חפצי אומנות מסורתיים, מותגי יוקרה וגם מבנים היסטוריים מרשימים. ביניהם הקתדרלה של הכפר שנבנתה בשנת 1131, אך משמשת עד היום לצרכי הקהילה ובימי ראשון מאכלסת חתונות מסורתיות. בעיר נמל קטן ומענג שסמוך אליו בית קפה (בינוני), חופים ארוכים ומשגעים וטיילת שוקקת חיים.

מרחק של כחצי שעה נסיעה מצ'פלו מצוי במרכזו של פארק טבע בינות להרים כפר קטן, קסטלבואנו שהוקם בשנת 1316. הכפר, הקרוי על שם המבצר המצוי במרכזו, שמור היטב עד לרמת ריצוף הרחוב. למרגלות המבצר יש בית קפה קטן וחביב עם מבחר אינסופי של עוגות ופטיפורים משובחים. כדאי לשבת לאתנחתא קלה לאחר סיבוב הליכה רגלי קצר בכפר.



קסטלבואנו, מבט מהמבצר



שבילים צרים ומוצלים ובריכת מים מופלאה בגן הבוטני של פלרמו

לגדל את פיקוס המגנוליה – אחד הצמחים יפים שנשתלו בגניה של פלרמו הוא פיקוס המגנוליה (*Ficus macrophylla*), עץ גדול ירוק עד ממשפחת התותיים, קרוב משפחה של התאנה, הגדל בר בחוף המזרחי של אוסטרליה. העץ יפה במיוחד כיוון שיש לו מערכת מרהיבה של שורשי אוויר, והוא נותן צל נהדר ונעים.

לא מומלץ לשתול אותו בקרקע, שכן הוא מגיע למימדי ענק ויכול לפגוע ביסודות של בתים ותשתיות. הוא מתאים במיוחד לשתילה במיכלים גדולים, שתילה בקרקע מתאימה רק בפארקים רחבי ידיים. בפלרמו בגן וילה גריבלדי, הפתוחה לציבור ללא תשלום, מצוי הפרט הקשיש ביותר באירופה. הגן אינו מדהים, ודאי ראה ימים טובים יותר. אבל, נעים ביותר לשוטט בשביליו וכדאי להגיע כדי לראות את עצי הפיקוס הענקיים, שגובהם מגיע ל- 35 מטר, הגדלים בו. בנוסף לעצי הפיקוס מצויות בו מספר מזרקות חביבות בהן ניתן לשכשך ידיים. לא ניתן להשיג את פיקוס המגנוליה בישראל, למרות שמבחינה אקלימית הוא יכול בהחלט להתאים לאזור השפלה.